



Vereniging “Gouden – Kruisdragers Vierdaagse”

Opgericht 24 juli 1951 – Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit d.d. 24 juli 1952, no. 46
Aangesloten bij de wandelsportorganisatie KWBN

Secretariaat: Radiolaan 3, 1276EN, Huizen

IBAN: NL70 INGB 0000 375702, BIC: INGBNL2A t.n.v. Gouden-Kruisdragers Vierdaagse, Driel

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 19 juli 2020

Opening

De voorzitter opent om 15.00 uur de vergadering. Ze heet iedereen welkom en met name onze ereleden Henny Sackers, Francien van den Heuvel en Francie de Leeuw en onze leden van verdienste Gien Langen-van Kolck, Gerard Aarts, Vicky Henriksen-Delaney. Ook heet ze ambassadeurs Katrien Delanote en Tue Henriksen van harte welkom. Verder stelt ze het bestuur aan de aanwezige leden voor, met extra aandacht voor Irene van Haren uit Voorburg, die een jaar geleden bij afwezigheid is benoemd tot bestuurslid en dus vandaag een nieuw gezicht binnen het bestuur is.

Het is een bijzonder moment om iedereen hier te ontmoeten, omdat er vanwege de Corona geen Vierdaagse is en we onze vergadering in april moesten afgelasten, maar ook omdat we nu hier met inachtneming van de anderhalve meter afstand toch bij elkaar kunnen zijn. Bovendien is dit de laatste vergadering in het Kolpinghuis, waar we jarenlang gastvrij zijn onthaald. Omdat de afgelasting van de Vierdaagse nogal wat vragen bij onze leden en bij andere wandelliefhebbers opriep, zal voorzitter van Stichting DE 4DAAGSE en marsleider Henny Sackers als eerste het woord tot ons richten over de slapeloze nachten die hij ongetwijfeld heeft gehad.

Marsleider Henny Sackers

Henny begint te vertellen dat Tonnie van Dongen, een oud-marsleider, de gewoonte heeft ontwikkeld om op de maandag voor iedere Vierdaagse het woord tot de leden van de Gouden-Kruisdragers te richten. Die traditie is doorgezet door alle marsleiders en dus ook zeker door Henny zelf, omdat hij de oud-voorzitter van deze vereniging is. Normaal heeft Henny de handicap dat hij geleefd wordt als marsleider (de chauffeur staat meestal met draaiende motor buiten het Kolpinghuis te wachten). Maar vandaag heeft hij alle tijd. Henny staat voor ons in een buitengewoon zure rol: als marsleider zonder mars; niet met een bemoedigend woord, maar wel als marsleider die lief en leed met ons deelt. Helaas is dat tot nu toe alleen leed, omdat de 104e Vierdaagse niet doorgaat. Het is ook gedeelde smart: één voor allen, allen voor één.

Toen de premier in zijn televisietoespraak de annulering van de Vierdaagse aankondigde, was dat sinds 1909 niet meer in vreedstijd voorgekomen. Er was geen draaiboek voor en men moest alles op alles zetten om een financieel debacle te voorkomen. Het is nu niet alleen stil aan de overkant, maar ook aan onze kant: op de Wedren, op Heumensoord... oorverdovend stil. Geen nieuwe Gouden-Kruisdragers, geen cijfer 71 voor Bert of 70 voor Dick: we zouden stilstaan bij 75 jaar Vierdaagse wandelen in vrijheid, bij de komst van



Vereniging “Gouden – Kruisdragers Vierdaagse”

Opgericht 24 juli 1951 – Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit d.d. 24 juli 1952, no. 46
Aangesloten bij de wandelsportorganisatie KWBN

Secretariaat: Radiolaan 3, 1276EN, Huizen

IBAN: NL70 INGB 0000 375702, BIC: INGBNL2A t.n.v. Gouden-Kruisdragers Vierdaagse, Driel

militairen uit het Sultanaat van Oman. Laten we net als in de donkere oorlogsdagen even hoopvol uitkijken naar de eerstvolgende editie.

In Goud! is al uitgebreid opgetekend wat het Vierdaagsebestuur heeft meegemaakt. Dat is het verhaal achter de afgelasting: nuchter en zakelijk. Maar als men mij kent, weet iedereen hoe dit mij aan het hart gaat. In januari had DE 4DAAGSE al een verhoging van het inschrijfgeld doorgevoerd ten bate van een financiële buffer voor het geval de Vierdaagse ooit door extreem weer zou worden afgelast. Dat leidde al tot beroering. En juist nu wordt het mooi wandelweer. En juist nu komt de klap.

Hoe zit dat nu met die portemonnee van Stichting DE 4DAAGSE? De inkomsten bestaan voor 75% uit inschrijfgeld, voor 15% uit sponsorgeld en voor 10% uit subsidie. De uitgaven zijn voornamelijk de vast kosten voor personeel en het pand. De kosten van het organiseren van een Vierdaagse liggen rond de 3,7 miljoen euro. De organisatie heeft ook geen winstoogmerk en zorgt er vooral voor dat zij geen verlies draait. Als er geld overblijft, wordt dat direct geïnvesteerd in de volgende editie. Nu zit DE 4DAAGSE klem tussen het consumentenrecht (iedereen het inschrijfgeld terugbetalen) en het erfgoedrecht (instandhouden van de Vierdaagse).

De overheid vaardigde een verbod uit op evenementen, maar in contracten staan al afspraken met leveranciers: annuleringskosten en overeenkomsten met sponsors. Zo hoeven sponsors 90% van het toegezegde geld niet aan de Vierdaagse te betalen als het evenement voor 1 mei wordt afgelast. En ondertussen komen er bij Stichting DE 4DAAGSE honderden telefoontjes per dag binnen: “gaat de Vierdaagse door?” of “krijg ik mijn geld terug?”. Vervolgens moest ons callcenter worden ontruimd, want daar konden we geen 1,5 m afstand garanderen.

Uiteindelijk hebben we besloten om 62,50 euro terug te geven en 37,50 euro als loyaliteitsbijdrage te vragen: in nood leer je je vrienden kennen. Op ongeveer honderd wandelaars na heeft men de situatie geaccepteerd en Stichting DE 4DAAGSE krijgt ook veel bemoedigende reacties binnen; zeker ook van Gouden-Kruisdragers. Met die overige mensen loopt de discussie nog en dat is helaas niet altijd een beschaafde discussie. De Vierdaagse is ook niet verzekerd. Verzekeringen eisen bijvoorbeeld dat er voor alle militairen op Heumensoord een terroristenclausule wordt geaccepteerd en die is onbetaalbaar.

Voor 2021 is het nog onzeker of de Vierdaagse doorgaat: daarom is het ook niet zeker of de inschrijving in december wordt opgestart. Moeten we bredere parcoursen hebben, mondkapjes dragen, vanaf meerdere plaatsten starten, minder deelnemers toelaten, de Vierdaagse uitsmeren over twee weken? Iedere vraag roept nieuwe vragen op. We kunnen alleen hopen op een vaccin. Het bestuur van DE 4DAAGSE zoekt in de tussentijd naar alternatieven. Overigens heeft DE 4DAAGSE niets te maken met de alternatieve vierdaagse die de KWBN heeft opgezet: tachtig procent van de deelnemers gaat hierbij maar tien kilometer per dag lopen.

Welke oplossing er ook komt, het kader is duidelijk. We willen de kernwaarden van de Vierdaagse overeind houden: die zijn door traditie en door de wandelaars bepaald. We zijn de organisatie van een op rijke traditie gebaseerde, toonaangevende wandelprestatietocht,



Vereniging “Gouden – Kruisdragers Vierdaagse”

Opgericht 24 juli 1951 – Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit d.d. 24 juli 1952, no. 46
Aangesloten bij de wandelsportorganisatie KWBN

Secretariaat: Radiolaan 3, 1276EN, Huizen

IBAN: NL70 INGB 0000 375702, BIC: INGBNL2A t.n.v. Gouden-Kruisdragers Vierdaagse, Driel

waar wandelaars uit de hele wereld in harmonie in vier dagen hun heldenstatus kunnen verwerven.

Marsleider Henny sluit af zonder een overtuigend optimistische boodschap en dat gaat hem aan het hart. Maar hij is geen pessimist. Als er ook maar één mogelijkheid is om de Vierdaagse weer te organiseren, dan grijpen we die met beide handen aan: die Vierdaagse die u en ik zo hartelijk missen. We blijven verbonden, vol levenslust en moed.

Leonie bedankt Henny. Ze weet zeker dat we deze week vaak zullen denken aan de Vierdaagse en dat het dit jaar niet zo mocht zijn. Ze wenst hem en zijn bestuur, medewerkers en vrijwilligers veel sterkte toe en succes met de voorbereidingen voor 2021, wanneer we elkaar weer in Nijmegen hopen te treffen.

Terugblik op 2019

Vervolgens kijkt Leonie terug naar het afgelopen jaar, dat een relatief rustig jaar was. We zagen een stabilisatie van het aantal leden op ongeveer 3.700. 399 van hen ontvingen in september hun lustrumbeloning. Eén van hen was Dick Koopman, die zijn zeventigste kruisje behaalde en daarmee ons erelid Bert van der Lans op de hielen zit. Bert moest na een ongelukkige val helaas afhaken. Maar of het nu voor de elfde of zeventigste keer was, wij zijn trots op allen die de 102^e Vierdaagse volbrachten.

Verder waren er weer twee uitgaven van GOUD!. En afgelopen week heeft ieder lid de prachtige speciale editie voor dit jaar in de bus gehad. We hebben weer een T-shirt uitgegeven: ditmaal een wit technisch shirt zonder jaartal, waardoor het ontwerp een aantal jaren kan worden gebruikt.

Op 22 september namen we deel aan de Powered by GKD-wandeltocht in Valkenswaard en hebben we dit meteen gecombineerd met een reünie. De niet-wandelaars hadden een programma met onder andere een bezoek aan het Valkeniersmuseum.

In oktober organiseerden we een speeddate waar we kennis maakten met leden die binnen onze vereniging een vrijwilligerstaak op zich willen nemen. Een tweetal leden is bijvoorbeeld voortvarend aan de slag gegaan met een herziening van ons meerjarenbeleidsplan.

Anderen hebben aangegeven een bijdrage aan GOUD! te willen leveren. We zijn heel blij met hun belangstelling en inzet.

In het voorjaar hebben we ons jaarlijkse overleg met het bestuur van Stichting DE 4DAAGSE gehad en daarbij zijn een groot aantal onderwerpen aan de orde gekomen, waaronder vragen en suggesties van onze leden die wij via Facebook of via de mail ontvingen.

Om onze waardering te laten blijken voor alle vrijwilligers die zich voor onze vereniging inzetten, hebben we een vrijwilligerspin laten maken. De eerste pin hebben we tijdens de bijeenkomst met Stichting DE 4DAAGSE uitgereikt aan ons erelid Henny Sackers. Ook vandaag willen we weer enkele pins uitreiken. Daarop komen ereleden Francie de Leeuw en



Vereniging “Gouden – Kruisdragers Vierdaagse”

Opgericht 24 juli 1951 – Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit d.d. 24 juli 1952, no. 46
Aangesloten bij de wandelsportorganisatie KWBN

Secretariaat: Radiolaan 3, 1276EN, Huizen

IBAN: NL70 INGB 0000 375702, BIC: INGBNL2A t.n.v. Gouden-Kruisdragers Vierdaagse, Driel

Francien van den Heuvel naar voren om hun pin in ontvangst te nemen (opselden mag immers even niet). Vervolgens ontvangen ook leden van verdienste Gien Langen-van Kolck, Vicky Henriksen-Delaney en Gerard Aarts en ambassadeurs Katrien Delanote en Tue Henriksen hun vrijwilligerspin.

De voorzitter wil vervolgens iedereen vragen om een moment stilte in acht te nemen om zo de leden te herdenken van wie we dit jaar afscheid hebben moeten nemen. Ze noemt daarop de namen van 40 leden die overleden zijn. Sommigen van hen waren graag geziene gasten tijdens wandeltochten; anderen wandelden al langere tijd niet meer. De vergadering neemt een minuut stilte in acht.

Vooruitkijken naar 2021

Dan bespreekt Leonie de plannen voor 2021. Deze zijn uiteraard allemaal nog onder voorbehoud, maar er staat alweer heel wat gepland. Zo bestaat onze vereniging 70 jaar en we zijn al enige tijd bezit met twee ideeën om dit te vieren. Daar willen we nog niet te veel over zeggen, maar we houden alle leden uiteraard op de hoogte via GOUD!, de website en Facebook.

Er komen weer twee Powered by GKD wandeltochten: de Paaswandeltocht van w.s.v. de Vrijbuiters op Tweede Paasdag vanuit Almkerk en de Dr. Olthuiswandeltocht in Elburg eind september. Bij wijze van proef zal de deelname aan de Vrijbuiterswandeltocht voor onze leden gratis zijn!

De reünie valt in 2021 samen met de Dr. Olthuiswandeltocht in Elburg. Deelnemers kunnen dan kiezen uit de wandeltocht, met eventueel wat extra verzorging onderweg, of uit een programma rond het museum van Elburg met waarschijnlijk een rondleiding door dit stadje onder leiding van een gids. We wachten nog op de vaststelling van de exacte datum in 2021.

Ingekomen stukken en bestuursmededelingen

De secretaris vertelt dat er afmeldingen binnen zijn gekomen voor deze vergadering van Cees en Inge Mol en van Kees Brinkman. Kees Brinkman heeft ook een vraag ingezonden: hij wil graag meer horen over de plannen rond het jubileum van onze vereniging en rond het lustrum van de Vierdaagse een jaar later.

Verder hebben we enkele uitgebreide mails en brieven ontvangen van Alexander Bot, die pleit voor meer inzicht in de financiën van Stichting DE 4DAAGSE, van Mathieu Giebels, die nagenoeg hetzelfde verzoek aan ons overlegt, van Erik Heskens, die ons aanbiedt om oude Vierdaagseroutes online aan te bieden en van Daan den Hartog, die het bestuur vraagt om een proactieve houding richting Stichting DE 4DAAGSE om de belangen van onze leden te behartigen bij het totstandkomen van een toekomstige Vierdaagse (met enkele ideeën hoe we dat kunnen doen).



Vereniging “Gouden – Kruisdragers Vierdaagse”

Opgericht 24 juli 1951 – Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit d.d. 24 juli 1952, no. 46
Aangesloten bij de wandelsportorganisatie KWBN

Secretariaat: Radiolaan 3, 1276EN, Huizen

IBAN: NL70 INGB 0000 375702, BIC: INGBNL2A t.n.v. Gouden-Kruisdragers Vierdaagse, Driel

Verder meldde Marien Pruis in de correspondentie over de volgende ‘Powered by GKD’-wandeltocht en reünie dat de Dr. Olthuiswandeltocht in Elburg in 2020 niet doorgaat. Ook hebben we een vervelende briefwisseling achter de rug met het ANP Legal Department over het copyright op fotomateriaal dat wij op onze site gebruiken. Ten slotte ontvingen we een kaart van Etelka Oortwijn om ons en Stichting DE 4DAAGSE een hart onder de riem te steken.

Notulen ledenvergadering 15 juli 2019

De voorzitter loopt de notulen van 15 juli 2019 per pagina door. Er zijn geen opmerkingen vanuit de leden en daarmee zijn de notulen dan ook formeel vastgesteld.

Jaarverslag 2019 van de secretaris

Ook het jaarverslag van de secretaris wordt per pagina doorlopen door de voorzitter. Er zijn geen opmerkingen en de voorzitter bedankt Frans daarop voor het mooie jaarverslag.

Jaarverslag 2019 van de penningmeester

Penningmeester Ed Hendriks licht toe dat we zuinig aan hebben gedaan. We hebben geld bespaard omdat GOUD! vaker digitaal verzonden wordt. Bovendien waren de meeting points dit jaar een stuk goedkoper om op te zetten. De reünie was financieel gunstig: er kwam een aantal mensen niet opdagen en de mensen in Valkenswaard rekenden ons daarvoor geen kosten. De lustrumbeloningen kostten wel meer geld en de verzekering van de voorraad (die groter werd) ook. We hebben ook een mal voor de pins en de vrijwilligerspins zelf aangeschaft vanuit onze financiële reserve.

José Honkoop vraagt waarom de verjaardagskaarten 4.000 euro kostten en GOUD! maar 7.500 euro. De kaarten worden allemaal fysiek verstuurd en GOUD! grotendeels digitaal: dat verklaart het verschil.

Verslag van de financiële commissie

Theo Vermeer voert het woord namens de financiële commissie, die bestaat uit Ruurd van Slageren, Michiel Boot en hemzelf, met Joke Poppe als reservelid. Hij is verheugd dat er toch zoveel leden vandaag zijn gekomen. Van uitstel kwam geen afstel en we hebben nu



Vereniging “Gouden – Kruisdragers Vierdaagse”

Opgericht 24 juli 1951 – Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit d.d. 24 juli 1952, no. 46
Aangesloten bij de wandelsportorganisatie KWBN

Secretariaat: Radiolaan 3, 1276EN, Huizen

IBAN: NL70 INGB 0000 375702, BIC: INGBNL2A t.n.v. Gouden-Kruisdragers Vierdaagse, Driel

toch een jaarvergadering. De commissie is blij dat ze meer kunnen en mogen meedenken over beleidszaken: dat is een mooie ontwikkeling. De bijeenkomst met de penningmeester eerder vandaag was ook prettiger dan contact via de telefoon of mail. De commissie geeft aan dat zij liefst zien dat het geld dat overblijft (doordat 2020 een stil jaar zal zijn) ten goede komt aan bijvoorbeeld een lustrumcadeau of een investering in iets collectiefs. Ze zijn er geen voorstander van om alle leden een deel van de contributie terug te geven. De cijfers over vorig jaar zijn gunstig en dat maakt de kascontrole een makkie voor de commissie. Er is een positief saldo van 9.600 euro toegevoegd aan het vermogen van de vereniging. De financiële commissie stelt dan ook voor om het bestuur en penningmeester decharge te verlenen over het gevoerde beleid in 2019. De aanwezige leden stemmen hier bij acclamatie mee in. De voorzitter stelt vast dat hiermede het jaarverslag over het verenigingsjaar 2019 is vastgesteld, en dankt hiervoor de leden.

Begroting 2021

Op de begroting staan geen bijzondere zaken en er is rekening gehouden met duurdere lustrumbeloningen en hogere verzendkosten (vooral door een steviger verpakking voor verzending naar het buitenland). Ook de verzending van verjaardagskaarten wordt duurder. De rest van de kosten blijven in balans. Het bestuur stelt ook voor 2021 weer een contributie voor van 10 euro, vermeerderd met de afdracht aan de KWBN. Die afdracht is voor 2021 16,50 euro voor een volledig KWBN-lidmaatschap en 10,50 euro voor een basislidmaatschap). De leden stemmen bij acclamatie in met de begroting voor 2021.

Benoeming financiële commissie 2020

Volgens het rooster van aftreden van de financiële commissie is Theo Vermeer aftredend en niet herkiesbaar. De voorzitter bedankt Theo voor zijn werk. De financiële commissie stelt voor Joke Poppe in zijn plaats te benoemen. Daar zijn geen bezwaren tegen en dus wordt Joke Poppe benoemd als lid van de financiële commissie voor een periode van drie jaar. José Honkoop meldt zich aan als nieuw reservelid van de financiële commissie.

Bestuursverkiezing

Dit jaar zijn twee van onze bestuursleden periodiek aftredend en herkiesbaar. Dat zijn Frans Leijtens en Rino Hamelink. In artikel 9 lid 3 van de Statuten staat: "Indien er niet meer kandidaatstellingen zijn gedaan dan er vacatures zijn, worden de kandidaten zonder bestemming benoemd". Deze situatie is aan de orde en dat betekent dat Frans en Rino voor een periode van drie jaar zijn benoemd tot lid van het bestuur.



Vereniging "Gouden – Kruisdragers Vierdaagse"

Opgericht 24 juli 1951 – Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit d.d. 24 juli 1952, no. 46
Aangesloten bij de wandelsportorganisatie KWBN

Secretariaat: Radiolaan 3, 1276EN, Huizen

IBAN: NL70 INGB 0000 375702, BIC: INGBNL2A t.n.v. Gouden-Kruisdragers Vierdaagse, Driel

Martin Pegels is aftredend en niet herkiesbaar. Omdat hij niet van afscheid nemen houdt, heeft hij ervoor gekozen vandaag niet hier te zijn. Wij zullen als bestuur op een ander moment op gepaste wijze afscheid van hem nemen. Martin is altijd de stille kracht achter het bestuur geweest. Een wandelaar in hart en ziel die vaak te vinden is net over de grens in België. Hij wordt het gelukkigst als hij een lange dagtocht (vijftig of zestig kilometer) in het Vlaamse land kan wandelen en dan na afloop op een terrasje een lekker drankje kan nemen.

Martin beschikt over een enorme kennis van, laat ik maar zeggen, 'hoe het moet'. En daardoor is hij in de jaren dat ik voorzitter ben steeds mijn grote steun en toeverlaat. Telkens wanneer er iets formeels moet worden gezegd, bijvoorbeeld bij een bestuursverkiezing of het aannemen van een voorstel, is het Martin die haarfijn weet aan welk artikel uit het huishoudelijk reglement moet worden gerefereerd en op welke manier dingen geformuleerd moeten worden.

Hij komt soms gewond op een bestuursvergadering en heeft dan assistentie nodig om zijn verband te wisselen. Hij heeft veel ervaring met online werken, iets wat veel van ons nu pas leren, en komt regelmatig met grappige anekdotes over het werkkethos in lagelonenlanden zoals India. We hebben zijn familie eigenlijk nooit leren kennen, maar Martins zoon is een groot bewonderaar van Henny Sackers (beide zijn jurist) en we leerden deze jongeman dus ook kennen toen Henny zijn rede als hoogleraar hield op de Universiteit van Nijmegen.

Martin is een echte wereldreiziger met een talent om unieke, mooie wandeltochten uit te kiezen: hij gaat dan vaak via een overnachting in een jeugdherberg deelnemen aan die tochten. Ook heeft hij een groot informeel en internationaal netwerk waarmee hij veel ambassadeurs en vertalers heeft geworven. Vanaf het moment dat onze eerste ambassadeur werd benoemd, heeft hij zich opgeworpen als coördinator. Niet alleen onderhoudt hij de contacten met onze acht ambassadeurs, hij houdt hen ook op de hoogte van wat er zich allemaal afspeelt op bestuursniveau.

Veel initiatieven in die richting komen dan ook uit zijn koker. De eerste Powered by GKD tocht in Bellingen was zijn idee en contributiebetaling via Paypal ook. Hij kent veel oudere leden uit verre landen, die wij als bestuur niet kennen. En bij ieder van hen weet hij een anekdote te vertellen. "Oh, dat is die oude meneer die tijdens de Vierdaagse altijd achter in zijn auto slaapt". Hij kent ze allemaal.

Wij vinden het oprecht jammer dat Martin ons gaat verlaten, maar zijn heel blij dat hij heeft aangegeven als vraagbaak en vertaler Duits altijd voor ons bereikbaar te blijven. Voor zijn inzet zijn wij Martin veel dank en respect verschuldigd.

Door het vertrek van Martin is er een vacature ontstaan in het bestuur. Het bestuur heeft al eerder de intentie uitgesproken om Harry van Dijk te benoemen als kandidaat voor de vrijgekomen positie. Harry is sinds 2018 ledenadministrateur van onze vereniging en doet dit met veel succes en enthousiasme. Ook hier geldt artikel 9 lid 3 van de Statuten: "Indien er niet meer kandidaatstellingen zijn gedaan dan er vacatures zijn, worden de kandidaten zonder bestemming benoemd". Er hebben zich geen andere kandidaten gemeld, wat



Vereniging “Gouden – Kruisdragers Vierdaagse”

Opgericht 24 juli 1951 – Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit d.d. 24 juli 1952, no. 46
Aangesloten bij de wandelsportorganisatie KWBN

Secretariaat: Radiolaan 3, 1276EN, Huizen

IBAN: NL70 INGB 0000 375702, BIC: INGBNL2A t.n.v. Gouden-Kruisdragers Vierdaagse, Driel

betekent dat Harry van Dijk is benoemd tot lid van het bestuur. Leonie heet hem van harte welkom en wenst hem veel succes in deze nieuwe functie.

Binnen het bestuur hebben wij onze taakverdeling onder de loep genomen. Frans Leijters, die sinds 2003 deel uitmaakt van ons bestuur, heeft aangegeven dat hij na 15 jaar secretaris te zijn geweest, zich graag wil richten op andere taken. Dat betekent dat we de portefeuilles van de bestuursleden gaan herzien. Frans gaat zich dan volledig richten op de uitwerking van de ideeën voor een lustrumcadeau of lustrumviering, zijn vertegenwoordiging van onze vereniging in de Ledenraad van de KWBN, de Powered by GKD-tochten en de reünie. De taken als secretaris gaan worden vervuld door Harry van Dijk en Irene van Haaren, als respectievelijk eerste en tweede secretaris. In de eerstvolgende bestuursvergadering zullen we de nieuwe taakverdeling vastleggen.

Voorstellen vanuit het bestuur

Er zijn geen verdere voorstellen vanuit bestuur, dus dit is, zoals Leonie zegt, een heel kort agendapunt.

Rondvraag

Marcel Claassen vertelt de leden dat hij heeft begrepen dat velen minder te doen hebben dan verwacht. Daarom stond er van zijn hand een puzzel in GOUD! met een blanco hokje: dat was niet de bedoeling: men moet alle letters één hokje opschuiven en dan de letter D invullen in het vrijgekomen hokje. Leonie merkt op tegen ambassadeur Katrien dat het dus klopt dat zij er niet uit kwam!

Eén van de aanwezige leden vraagt iedereen om applaus voor Martin als afgetreden bestuurslid en om applaus voor het bestuur, voor al het werk dat zij voor de leden doen, zeker in deze Coronatijd. Hierop volgt spontaan applaus door de leden.

Sluiting

Er is nog hapje en drankje, maar laten we dat geordend doen. Laat eerst de achterste mensen naar de bar gaan en dan iedereen op z'n beurt: bitterballen komen naar uw tafel toe. Blijf zitten zodra u uw drankje heeft.
Blijf in ieder geval wandelen, we hopen u in de toekomst weer live te zien.
En dan zijn we bijna aan het einde gekomen van deze vergadering. Dit is het moment om



Vereniging “Gouden – Kruisdragers Vierdaagse”

Opgericht 24 juli 1951 – Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit d.d. 24 juli 1952, no. 46
Aangesloten bij de wandelsportorganisatie KWBN

Secretariaat: Radiolaan 3, 1276EN, Huizen

IBAN: NL70 INGB 0000 375702, BIC: INGBNL2A t.n.v. Gouden-Kruisdragers Vierdaagse, Driel

even stil te staan bij het feit dat dit onze laatste vergadering in het Kolpinghuis is. Voorzitter Leonie vraagt René Salemink, beheerder van het Kolpinghuis, om even naar voren te komen. Leonie vertelt hem dat ze in shock was toen zij zijn bericht ontving dat het Kolpinghuis op 1 oktober van dit jaar voor het laatst de deuren zal sluiten. Het Kolpinghuis, waar René bijna 50 jaar werkzaam is geweest. Op dat moment krijgt het Kolpinghuis ook een nieuwe bestemming. Er zullen weinig gebruikers zijn die al die jaren met René hebben meegemaakt. Leonie heeft het even opgezocht, maar onze vereniging is er daar één van. In 1963 verhuisde onze vereniging voor de ledenvergaderingen na enige omzwervingen definitief naar het Kolpinghuis. Het toenmalige bestuurslid Bert van der Lans schreef aan de voorzitter: “Het Kolpinghuis aan de Smetiusstraat ligt vlakbij de Vereeniging op gelijke hoogte ten opzichte van het station. Er worden ook consumpties verstrekt.” En we hebben genoten van die consumpties. Vooral jouw bitterballen, de traktatie na afloop van de vergaderingen, zijn wereldberoemd. In al die jaren hebben we jou als een zeer goede gastheer ervaren, die ons altijd warm onthaalde. Daarvoor willen we René hartelijk danken.

René reist graag. Maar in deze tijden van Corona is ook het reizen wat moeilijker geworden. Daarom hebben we voor René een cadeautje bedacht waarmee hij vanuit zijn luie stoel de wereld rond kan gaan. We hopen dat hij ervan zal genieten en zullen zijn gastvrijheid missen. Een zichtbaar geëmotioneerde René voegt hieraan toe dat hij het een eer vindt om dit boek met reisverhalen te ontvangen, maar dat het een nog grotere eer is geweest dat de Gouden-Kruisdragers altijd aanwezig is geweest. Er is een tijd van komen en van gaan. René bedankt het bestuur voor de samenwerking en wenst iedereen toe dat er volgend jaar weer wel een mars zal zijn. Hij zal dan graag aan de kant staan en ons allen weer zien.

Leonie sluit af met de mededeling dat we het deze week zonder officiële Vierdaagse moeten doen, zonder de vele wandelaars, de ontmoetingen, de vlaggen en de gladiolen. Maar een ding houden we in ere en dat is het Vierdaagselied. Helaas mogen we in de huidige situatie niet meezingen, maar we kunnen wel allemaal gaan staan, terwijl Rino het Vierdaagselied op de geluidsinstallatie instart.

Er waren 51 stemgerechtigde leden aanwezig, waaronder het bestuur.